

FÍLATIM

PERSOONLIJK
ADVIES BIJ

PROFIELKEUZE

EN STUDIE-
PERSPECTIEF



FÍLATIM

SOMMIGE SCHOLIEREN WETEN AL OP HUN TWAALFDE DAT ZE HERSENCHEUR WILLEN WORDEN. OF MEUBELMAKER, OF MODEONTWERPSTER. VOOR ZULKE GELUKS-VOGELS IS DE PROFIELKEUZE EEN EITJE.

Maar de meeste scholieren hebben in de derde klas nog geen flauw idee van hun toekomstige beroep.

Ze hebben de pech dat ze bijna alles wel leuk vinden, dat ze een brede belangstelling hebben en een natuurlijke nieuwsgierigheid.

Helaas, dat is niet genoeg.

Je kunt niet blijven ronddraaien; je móét een richting op.

Je móét kiezen. Help!

Hoe krijg je de goede draad te pakken, in die onontwarbare kluwen van mogelijkheden?

Er is maar één beginpunt, en dat ben jij zelf.

Jouw leven draait om jóú, en niet om je ouders of je vrienden.

Het gaat om jouw talent, al is dit misschien nog verborgen of onontdekt. (Misschien heb je wel een vermoeden, maar durf je er nog niet over te praten.)

Het gaat om jouw vaardigheden, al zijn ze nog nauwelijks ontwikkeld.

Jouw gevoel, al kun je er misschien nog

geen vinger op leggen.
Je moet bij jezelf beginnen.

Wie voor een lastige keuze staat, jong of oud, kan een helpende hand gebruiken. Docenten en decanen weten de weg in de wereld van het onderwijs.

Ook ouders staan klaar met hun advies, gevraagd of ongevraagd.

Als hun trots en verwachtingen een rol gaan spelen, kunnen zij de persoonlijke keuze van hun kind soms extra lastig maken. Goed bedoeld, maar toch.

Dus: begin bij jezelf.

FÍLATIM helpt je het begin van jouw rode draad te vinden.

Er is geen haast.

We praten ontspannen, en al pratend proberen we samen jouw kluwen te ontwarren, draadje voor draadje uit te vinden waarnaar jouw hart uitgaat.

Dáár ligt namelijk ook je motivatie, en dus de beste kans van slagen.

Alles kan en niets is gek.

En als we de draad te pakken hebben, gaan we samen met je ouders praten.

Een draad is soepel, buigzaam. Ook de rode draad naar jouw toekomst kan kronkelen.

Geen keuze ligt onwrikbaar vast, geen leven volgt een kaarsrechte lijn.

Iedereen kan onderweg zijn koers verleggen, elke dag, op basis van ervaring en nieuwe inzichten.

Het is de kunst om de zoektocht naar wat werkelijk bij jou past te zien als iets leuks, iets spannends, iets opwindends.

FÍLATIM is het adviesbureau van Thecla Molijn.

Zij heeft les gegeven op gymnasia en is zeer betrokken bij middelbare scholieren en studenten die belangrijke keuzes moeten maken voor hun toekomst.

FÍLATIM is afgeleid van het Latijnse woord FILUM: draad.

FÍLATIM betekent letterlijk: draad voor draad.

In figuurlijke zin kun je het vertalen met ontrafelen, stap voor stap ontleden, uitpluizen.

En dat is precies wat adviesbureau FÍLATIM doet.

FÍLATIM helpt mensen bij het vinden van de rode draad in de kluwen van enerzijds hun talenten, capaciteiten en belangstelling, en anderzijds het overweldigende aanbod van mogelijkheden.

Deze kluwen kan vooral voor jongeren onontwaaibaar lijken, als zij een profiel of studie moeten kiezen. Weten zij veel! Sommigen komen er na verloop van tijd achter, dat zij niet het beste besluit hebben genomen, en staan voor het blok. Geen paniek – FÍLATIM kan helpen de draad weer op te pakken.

Deskundig, vertrouwelijk en zorgvuldig. Stap voor stap, in een rustig tempo, want er is toekomst genoeg.

FÍLATIM

*persoonlijk advies
bij profielkeuze en studieperspectief*

FÍLATIM Bussum

Beerensteinerlaan 49
1406 NP Bussum
M 06 4494 2080

FÍLATIM Den Haag

Schuitengeweg 56
2586 AH Den Haag
M 06 4494 2080

E info@filatim.nl
www.filatim.nl

